

3-2-2023

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

### «Σμύρνη - Αθήνα, ένα τραγούδι δρόμος»

#### **Τέταρτη μουσική εκδήλωση στο πάλκο της έκθεσης «ΣΗΚΩ ΨΥΧΗ ΜΟΥ»!... Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του '22**

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία και η Ένωση Σμυρναίων, στο πλαίσιο του κύκλου παράλληλων εκδηλώσεων στο πάλκο της έκθεσης «*Σήκω ψυχή μου*»!... *Εικόνες και μουσικές των προσφύγων του '22*», διοργανώνουν βραδιά αφιερωμένη στη μουσική της Σμύρνης με τίτλο «Σμύρνη - Αθήνα, ένα τραγούδι δρόμος», το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 19:00, στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ενώσεως Σμυρναίων Γιώργος Αρχοντάκης· ο Νίκος Ορδουλίδης, μουσικολόγος στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, θα αναφερθεί στις «ελληνικές εστουδιαντίνες»· ο Θοδωρής Κοντάρης, φιλόλογος, θα μιλήσει για την καταστροφή, την απώλεια και τη νοσταλγία της Μικρασιατικής Πατρίδας στα τραγούδια των Ερυθραιωτών και Σμυρνίων προσφύγων· ενώ ο Δαβίδ Ναχμιάς, μουσικολόγος-δημοσιογράφος, θα ασχοληθεί με την παραγνωρισμένη συνεισφορά των Μικρασιατών μουσικών στο ελαφρό τραγούδι του 20ού αιώνα.

Στη συνέχεια, θα ακουστούν τα εξής τραγούδια Μικρασιατών δημιουργών:

- Αμαπόλα (Joseph Lacalle – Πωλ Μενεστρέλ 1933)
- Ζεχρά (Μιχάλης Σουγιούλ – Αιμίλιος Σαββίδης 1937)
- Θά 'ρθω μια νύχτα με φεγγάρι (Κώστας Γιαννίδης – Κρέων Ρηγόπουλος 1937)
- Αντόνιο Βάργκας Χερέδια (Juan Mostazo – Πωλ Μενεστρέλ 1939)
- Αναστασιά (Νίκος Γούναρης – Αιμίλιος Σαββίδης)
- Φαντάνγκο (Francis Lopez – Πωλ Μενεστρέλ 1948)
- Αργυρούλα (Μιχάλης Σουγιούλ – Αιμίλιος Σαββίδης 1939)
- Άσε τον Παλιόκοσμο (Μιχάλης Σουγιούλ – Αλέκος Σακελλάριος 1936)
- Λίγα λουλούδια (Κώστας Γιαννίδης – Βασίλης Σπυρόπουλος – Πάνος Παπαδούκας 1939)
- Πίτσα Πιπίτσα (Στάθης Μάστορας – Γιάννης Πρινέας 1934)

- Το πρωί με ξυπνάς με φιλιά (Γιάννης Κυπαρίσσης – Χρήστος Γιαννακόπουλος 1940)
- Άδικα πήγαν τα νιάτα μου (Αττίκ 1936)
- Έρωτες (Αττίκ 1923)
- Χειμώνας (Ιωσήφ Ριτσιάρδης – Δημήτρης Γιαννουκάκης 1939)
- Τι είν' αυτό που το λένε αγάπη (Τάκης Μωράκης – Γιάννης Φερμάνογλου 1954)

πιάνο: Δαυίδ Ναχμίας / ερμηνεία: Ρένα Στρούλιου

ελεύθερη είσοδος

**Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων**  
**για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία**  
Βασ. Σοφίας και Σέκερη 1 (είσοδος από Σέκερη)  
10671 Αθήνα  
τηλ.: 210-3735253

πληροφορίες: <https://foundation.parliament.gr>